



ΚΑΡΥΑΙ, ΤΗΣ 12η/25η Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἡ Ιερὰ Ἐπιστασία Ἅγίου Ὁρούς, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γενομένου προσφάτως θιορύβου περὶ τῆς καταστάσεως τῆς πανδημίας εἰς αὐτό, ἐπιθυμεῖ νὰ παράσχῃ τὰς ἔξῆς διευκοινώσεις:

Ἐξ ἀρχῆς τῆς πανδημίας ἡ Ιερὰ Κοινότης καὶ ἡ Ιερὰ Ἐπιστασία ἔλαβον ὅλα τὰ ἀναγκαῖα καὶ σοβαρὰ μέτρα προστασίας, σύμφωνα μὲ τὰς κατὰ καιροὺς ἐκδιδομένας ὑπουργικὰς ἀποφάσεις διὰ τὴν πανδημίαν, μὲ βάσιν καὶ τὸ εἰδικὸν καθεστώς τοῦ Ἅγίου Ὁρούς, καὶ προέτρεπαν συνεχῶς πρὸς τήρησίν των τὰς Ιερὰς Μονὰς καὶ τὰ ἔξαρτήματά των.

Μὲ τὴν Πολιτικὴν Διοίκησιν Ἅγίου Ὁρούς συνεργαστήκαμε ἄριστα πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν. Ἰδιαιτέρως πολύτιμος καὶ πολυεπίπεδος ὑπῆρξεν ἡ προσφορὰ καὶ συνδρομὴ τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, ὁ ὅποιος ἔξήντλησεν ὅλας τὰς δυνατότητας ἐκ τῶν ἀρμοδιοτήτων του, ἐσήκωσε μέγα βάρος τοῦ ἀγῶνος ἀντιμετωπίσεως τῆς πανδημίας καὶ παρέσχεν εἰς τὰς Ιερὰς Μονὰς κάθε δυνατὴν διευκόλυνσιν. Τὸ Ἅγιον Ὁρος αἰσθάνεται βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην πρὸς αὐτὸν δι' ὅσα ἔπραξεν, τὰ ὅποια ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὰ ἐπιβαλλόμενα ἐκ τῆς θέσεώς του, ὅπως ἡ, κατόπιν πρωτοβουλίας του, συνεχῆς διενέργεια ἐλέγχων (τὲστ) covid εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ἅγίου Ὁρούς καθημερινῶς. Σημαντικοτάτη ὑπῆρξεν καὶ ἡ συμβολὴ καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ Κέντρου Ὅγειας Ἅγίου Ὁρούς, ώς καὶ τῶν λοιπῶν Δημοσίων Ὅγειοιών, αἱ ὅποιαι συνεργάζονται ἄριστα μὲ τὴν Ιερὰν Ἐπιστασίαν.

Κάθε Ιερὰ Μονὴ εἶναι αὐτοδιοίκητος καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὰ περαιτέρω μέτρα προστασίας, πέραν τῶν κοινῶν μέτρων, κατευθύνσεων καὶ συστάσεων ἀπὸ τὴν Ιερὰν Κοινότητα. Εἰς τὸ Ἅγιον Ὁρος δὲν ὑφίσταται διχαστικὴ ἀτυίσφαιρα μεταξὺ τῶν μιοναχῶν διὰ τὴν πανδημίαν, ἀλλὰ γνήσιος ἀλλησεβασιούς εἰς τὴν στάσιν καὶ τὰς ἐπιλογὰς κάθε καθιδρύματος καὶ προσώπου.

Φαινόμενα μαζικής νοσήσεως μοναχῶν ἢ καὶ αὐξημένων θανάτων εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς δὲν πρέπει νὰ ἀποδίδωνται ἀβαισάνιστα εἰς μὴ τήρησιν μέτρων προστασίας, χωρὶς νά λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ ἄλλοι παράγοντες, ὡς ἢ κοινὴ κοινοβιακὴ ζωή, ἢ προσωπικὴ στάσις κάθε μοναχοῦ κ.λπ.

Μεμονωμέναι φωναὶ μοναχῶν, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀν προέρχωνται, δὲν ἐκπροσωποῦν τὸ Ἅγιον Ὁρος.

Ως ἐκ τούτου θεωροῦμεν ὅτι ὁ γενόμενος θόρυβος καὶ ἡ ἔκθεσις προσώπων καὶ καθιδρυμάτων τοῦ Ἅγιου Ὁρούς εἰς δημοσιότητα μὲ ἀρνητικὸν τρόπον αὐξάνει τὸ βάρος ὃσων ἔχουν ὑποστῆ ἀπωλείας ἐκ τῆς πανδημίας, διδηγεῖ ἐνίστε εἰς μονοδιάστατον ἐνημέρωσιν καὶ παραπληροφόρησιν, καὶ δὲν συντελεῖ εἰς τὰς συντονισμένας προσπαθείας ὅλων τῶν φορέων τοῦ Ἅγιου Ὁρούς διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς.

Οἱ Ἐπιστάται τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἅγιου Ὁρούς Ἀθω.

Ο Βατοπαιδίου Πρωτεπιστάτης Γέρων Γεώργιος Κερ.

Ο Κουτλουμουσίου Επιστάτης Γέρων Σωκράτης

Ο Καρακάλλου Επιστάτης Κεφαλ. Γιωργ.

Ο Σταυρονικῆτα Επιστάτης Κεφ. Θεοφάνης